

# Foto van de maand - november 2023

## Toen de telefoon naar Bocholt kwam

© Stadtarchiv Bocholt



*In zijn maandelijkse reeks thema's herinnert het Bocholtse stadsarchief deze keer aan het begin van de telefonie in Bocholt met een historische foto.*

Dit uitzicht, genomen rond 1905, zou de titel "Over de daken van Bocholt" kunnen dragen. De kijker staat op het dak van een huis in het stadscentrum en kijkt naar het oosten. Op de achtergrond is de protestantse kerk aan de Münsterstraße te zien. Linksboven komt het oudere deel van de huidige Liebfrauenkirche met zijn barokke noktorentje in beeld.

In zijn opname heeft de fotograaf ook het keizerlijke postkantoor links vooraan vastgelegd en daarmee de technische telefonieapparatuur die op het dak uittorent. Een telefoonmast en de vele lijnisolatoren zijn hier duidelijk zichtbaar. Vroeger werd dit echter een "telefoonmast" genoemd.

In die tijd was de telefoon een bedraad apparaat. Het toestel van de beller en het toestel van de ontvanger waren verbonden door een lijn. In het begin was het niet mogelijk om andere abonnees te bereiken. Dit veranderde met de ontwikkeling van lokale en nationale telefoonnetwerken in combinatie met hun centrales. Dit waren schakelcentrales waarmee telefoonverbindingen tot stand konden worden gebracht door simpelweg de verbindinglijnen te verwisselen. Het telecommunicatiesysteem stond onder controle van de Reichspost en de centrales bevonden zich in de postkantoren, waar meestal vrouwen als telefonistes werkten.

## "Ik ben het eens met de verbinding"

In Bocholt begon de invoering van de telefoon op 27 november 1894, toen de secretaris in de notulen van de raadsvergadering noteerde: "De vergadering stemde in met de aansluiting van de stad Bocholt op het telefoonnet [...]". In juni 1895 werd hier begonnen met het opzetten van het telecommunicatiesysteem, zoals we dat vandaag de dag zouden noemen. Het duurde ongeveer acht weken om de lijnen te installeren. In die tijd hadden zich al 38 abonnees aangemeld voor aansluiting op het telefoonnetwerk.

Op 28 juni 1895 besloot de gemeenteraad van Bocholt dat "de kamer voor de werkkamer" van burgemeester Degener een geschikte plaats was voor [de] installatie van het telefoonstation. Overigens kreeg het bedrijf "Aktiengesellschaft für Baumwollindustrie" aan de Industriestraße, waar binnenkort het leercentrum van de culturele wijk Bocholter Aa en Industriestraße (kubaa) wordt geopend in het voormalige Herding-gebouw, telefoonnummer 1 in Bocholt nadat het was geactiveerd.

### Over de foto van de maand

De Foto van de Maand wordt eens per maand gepresenteerd door het Gemeentearchief Bocholt. De teksten bij de foto zijn geschreven door Wolfgang Tembrink.

## Auteur

### Wolfgang Tembrink

Kultur und Archiv

Kultur und Bildung



[Stuur e-mail](#)



[+49 2871 953-2175](tel:+4928719532175)