

31. August 2023

Geschiedenis van de stad

Geschiedenis van de stad: De "Fietzersclub Heel Heil" Bocholt

Foto van de maand september // Serie van het Bocholt Stadsarchief

"Laten we vandaag achterom kijken en ons verheugen in onze fietsclub" - dit zijn de openingsverzen van een vier strofen tellend gedicht dat is opgedragen aan de fietsclub All Heil ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan in september 1933. Bij de oprichting namen de fietsliefhebbers van Bocholt de groet "Alle Heil" op in de naam van hun club en wensten daarmee niet alleen te allen tijde ongevalvrije ritten, maar ook veel succes.

De fietsersbond gaf altijd 1893 op als oprichtingsjaar, hoewel 5 juni 1894 ook is doorgegeven als officiële oprichtingsdatum. De club, die in 1901 ongeveer 25 leden telde, richtte zich op het cultiveren van fietsen en gezelligheid. Er werden petten en badges voor hen gekocht en in 1896 een standaard. Ze beoefenden zaalsporten en ondernamen wandel- en paraderitten,

Ze stelden toerprogramma's samen en namen deel aan de festiviteiten van andere fietsclubs in de omgeving en daarbuiten. Op het 7e stichtingsfeest in 1900 werd het nieuwe balspel "polo" geïntroduceerd, waarbij de fietsers met behulp van een polohamer een houten bal in het doel van de tegenstander probeerden te slaan. Het aantal leden steeg tot 45 tegen de Eerste Wereldoorlog.

De wereldbrand veroorzaakte een plotselinge onderbreking in de activiteiten van de club, maar deze werden vanaf 1920 nieuw leven ingeblazen, toen veel jongere wielierliefhebbers zich bij de club aansloten. Op dat moment had de club 190 leden, die soms grote successen behaalden met crosscountryritten en wielervederbal.

De vreugde van het fietsen

De foto toont het bestuur, verschillende actieve clubleden en hun familieleden voor het clubhuis. De foto is waarschijnlijk genomen op 28 mei 1922, toen de club de renners uitnodigde voor een receptie en prijsuitreiking in de Schützenensaal na de langeafstandsrit "Der große Straßenpreis vom Münsterland". De renners presenteerden zich trots met hun racefietsen en penny-farthing, omringd door het Ladies' Reigen-team, dat een vaandellint overhandigde dat met veel moeite en vakmanschap was gemaakt. De jongste fietsers hadden zelfs een tandem bij zich.

Onder de mensen is ook voorzitter Carl Küppers senior, die de fietsersvereniging All Heil decennialang verdienstelijk leidde en omkwam bij het bombardement op Bocholt op 22 maart 1945. Na de Tweede Wereldoorlog bestond de vereniging niet meer en op 13 april 1953 herriep de plaatselijke rechtbank haar rechtsbevoegdheid.

Foto: Gemeentearchief Bocholt / Tekst: Wolfgang Tembrink, Stadsarchief Bocholt





*De "Alle Heil" fietsclub
© Stadtarchiv Bocholt*