

Foto van de maand - januari 2023

Herinneringen aan de Lichtburg



De "Lichtburg" is nog steeds een bekende naam voor veel Bocholters. Het stadsarchief herinnert nu aan de bioscoop in zijn maandelijkse overzicht van de geschiedenis van Bocholt.

Tot de verwoesting van de stad Bocholt in de Tweede Wereldoorlog waren er twee bioscopen in de stad: het Apollotheater in de Neustraße en het Capitool in de Ravardistraße. Beide gingen verloren bij het bombardement van 22 maart 1945. Het was vooral de Britse bezettingsmacht die veel belang hechtte aan de oprichting van bioscopen om de bevolking op te voeden en nieuwe wereldbeelden over te brengen, en die in de naoorlogse jaren aanvankelijk bioscopen liet inrichten in bestaande zalen in de stad.

Begin jaren vijftig was de "Lichtburg" van Josef Bresser en Heinz Nienhaus uit Borken een van de bioscopen die vanuit het niets werden opgebouwd. Na een eerste vergeefse zoektocht naar een geschikte locatie slaagden zij er in de herfst van 1951 in het puin van Lühl naast het Benölken-huis aan de Kaiser-Wilhelm-Strasse te verwerven.

In januari 1952, toen het concurrerende Capitol Theater van Wilhelm Nieling al werd verbouwd, dienden zij de bouwaanvraag in. Volgens de plannen van architect Karl Jansen uit Bocholt werd aan de Aa een bioscoop met een grote zaal voor 1.048 personen

gebouwd. Bij de opening van de "Lichtburg" op 17 januari 1953 bracht burgemeester Otto Kemper de felicitaties van de stad over en bedankte alle betrokken bedrijven voor het creëren van een huis voor de ontspanning en recreatie van de werkende bevolking.

Eerste film: "Im weißen Rößl"

De eerste film die werd vertoond was de Duitse kleurenfilm "Im weißen Rößl". In 1956 werd aan de achterkant van de "Lichtburg" een uitbreiding met een theaterpodium toegevoegd. De stad Bocholt gebruikte het tot 1977 als gemeentelijk toneelhuis. Qua bezoekersaantallen overtrof de "Lichtburg" het Capitool Theater. Hoewel het aantal verkochte kaartjes vanaf 1967 net als in de andere huizen snel terugliep, bleef de "Lichtburg" uiteindelijk toch sterker dan het Capitool.

In 1986 werd de bioscoop gerenoveerd, voorzien van de nieuwste technische faciliteiten en omgebouwd tot een "Kino-Center Lichtburg" met vier moderne zalen. Aan het eind van de jaren negentig van de 20e eeuw werd echter het einde van de "Lichtburg" aangekondigd, omdat er plannen waren voor de bouw van een groot winkelcentrum en bijna alle gebouwen in de Kaiser-Wilhelm- en Hohenzollernstraße moesten wijken. Na de laatste voorstelling sloot de bioscoop op 28 oktober 1998 voorgoed zijn deuren en drie weken later vond de sloop plaats.

Over de foto van de maand

De Foto van de Maand wordt eens per maand gepresenteerd door het Gemeentearchief Bocholt. De teksten bij de foto zijn geschreven door Wolfgang Tembrink.

Auteur

Wolfgang Tembrink

Kultur und Archiv

Kultur und Bildung



[Stuur e-mail](#)



[+49 2871 953-2175](#)